

# Passie voor racen

**Autocoureur Tom Coronel (37) is, naast racefanaat en analist van Formule 1-races op tv, ondernemer en mede-eigenaar van webshops, een kartbaan, een sportschool en waterskicentrum Wet 'n Wild. Samen met coureur Paulien Zwart (31) heeft hij een dochter, Carmen (bijna 3).**

TEKST MONIQUE HEIJST FOTOGRAFIE BRIGITTE KROONE

## Grootste verandering sinds je vader bent?

'Ik ben sneller emotioneel. Je hebt als vader een soort natuurlijk instinct om je kind te beschermen. Zou ik vroeger naar mijn fotoboeken hollen als er brand uitbreekt, nu zal ik vol gas Carmen redden. Ook heeft Carmen meer rust in mijn leven gebracht. Ik kan haar zomaar een half uur heen en weer duwen op de schommel en even helemaal nergens aan denken. En na een buitenlandse race neem ik tegenwoordig het aller-eerste vliegtuig naar huis om weer bij Carmen te kunnen zijn.'

## Casual of strak in pak?

'Een spijkerbroek, lekker shirt en een sweater. Ook houd ik van bodywarmers, want ik heb het altijd koud. Een pak trek ik alleen aan als het echt moet.'

## Waar word je liever niet meer aan herinnerd?

'Het moment waarop ik gebeld werd door Tom Walkingshaw die me vertelde dat ik toch niet mocht meedoen aan de

Formule 1 in 2000. Formule 1 is het ultieme doel in de autosport, waar ik jaren naar toegroeide. Die droom werd in één klap weggevaagd. Tom was de baas van Arrows, het team waarvoor ik zou racen. Het was een geldkwestie. Even haatte ik het leven en laadde ik uit woede skispullen in mijn auto en vertrok. Kwam ik onderweg ook nog een vrachtwagen tegen van Arrows. Alsof iemand me echt aan het treiteren was.'

## Favoriete auto op de weg?

'Een Aston Martin Vanquish. Een mooie combinatie tussen klassiek en sportief. Echt een James Bond-auto.'

## Opvoedstijl?

'Ik ben geen opvoed-specialist en doe het op intuïtie. Ik ben makkelijk te lijmen als ik dat koppie van Carmen zie, dat me smeekt of ze nog één keertje iets mag. Maar drie keer nee is nee...'

## Lievelingsrestaurant?

'Als we in Zandvoort hebben geracet, gaan we naar een Italiaan in Haarlem:

Napoli. Daar eet ik spinaziepasta met extra Parmezaanse kaas. Hier in de buurt gaan we naar Loetje in Laren en is mijn favoriete gerecht biefstuk Bali met sambal. Aan iedere kant even heel kort gebakken.'

## That's what friends are for...

'Mijn vrienden zijn mensen die ik al heel lang ken en die er voor me zijn als ik ze nodig heb. Mijn tweelingbroer Tim is mijn beste vriend. Maar we kunnen ook lekker ruzie maken. Na vijf minuten is dat dan trouwens weer over. Ik heb een paar andere vrienden met wie ik ieder jaar op vakantie ga. Ook al hebben we elkaar tijden niet gesproken, we haken dan zo weer aan.'

## Waar kom jij 's nachts je bed voor uit?

'Voor Carmen. Hoewel ik niet graag 's nachts wakker gemaakt word, vind ik het echt heerlijk om haar mijn naam te horen roepen. Maar ook voor verse andijvie met slavinken kom ik 's nachts mijn bed wel uit.'

## Huismus of feestbeest?

'Een feestbeest. Ik ben heel weinig thuis en heb een hoog tempo. Vaak ben ik op reis en van 24 uur maak ik er graag 26.'

## Muziek?

'Loungemuziek, *Café del Mar*. En de muziek uit de *Blues Brothers*-film.'

## Favoriete tv-serie?

'Ik heb weinig tijd voor televisie. Maar van de series 24 en *Prisonbreak* raak ik helemaal van de wereld. Autosport op RTL 7 vind ik ook leuk.'

## Favoriete bekende Nederlander?

'Dat zijn er heel wat. Viktor Brand, Olav Mol, Rintje Ritsma...'

## In welke situatie vond je het vervelend dat mensen je herkenden?

'Ik zie meer voordelen dan nadelen. Zoals bij de douane, waar ik dan toch net iets sneller geholpen word. Soms vind ik het vervelend als ik even snel van de ene kant van een circuit naar de andere kant wil lopen en mensen aan me gaan trekken. Ik kan nou eenmaal niet iedereen aandacht geven.'

## Hoogtepunten in je carrière?

'Het winnen van de *Marlboro Master's* in 1997. Toen ik weer uit mijn auto stapte,



**'IK BEN BLIJ DAT IK BIJ DE BEVALLING KON ZIJN, TUSSEN RACES DOOR. WANT ZO'N RACE KAN IK NIET AFZEGGEN'**



realiseerde ik me dat zo'n 80 duizend mensen mijn naam schreeuwden. Dat was waanzinnig.'

### De confrontatie zoeken of streven naar harmonie?

'De confrontatie zoeken, ik duik er vól in. Het moet trouwens wel de moeite van de strijd waard zijn. Maar als ik erin duik, vertel ik zonder poespas, in korte zinnen, waar het op staat.'

## 'IK HANDEL NAAR WAT IK VOEL, ZIE EN RUIK'

### Beste moment van de dag?

'Als ik ga slapen en dat is eigenlijk nooit voor twaalfen. Ik ben gek op slapen.'

### Spijt van?

'Waar zou ik spijt van moeten hebben? Ik geloof in dingen die ik voel, zie en ruik en daar handel ik gewoon naar.'

### Relatie?

'Ik ben geen makkelijke jongen, ben vaak onrustig. Maar Paulien leeft al

zeven jaar met me, dus kennelijk houdt ze het nog met me uit. En het is prettig dat ze me niet probeert te veranderen. *This is me.* We maken weinig ruzie en hebben allebei een drukke agenda. Het is mazzel dat Paulien dezelfde hobby heeft, want sommige relaties kunnen verzuipen doordat maar één van de twee racet. Paulien is er ook mee opgevoed. Onze rode draad is dezelfde. Als ik zeg dat ik over twee uur ineens voor een paar dagen naar Spanje vertrek, hoef ik me daar tegenover haar niet schuldig over te voelen. Bovendien komt er bij mij ook brood op de plank door de autosport, het is niet alleen maar een hobby. Paulien werkt mee in mijn bedrijf, ze is de perfecte *personal assistant* en heeft altijd overzicht.'

### Meest indrukwekkende gebeurtenis?

'Het ongeluk dat Paulien in 2004 kreeg, waarbij zij op het circuit in volle vaart tegen een betonnen muur reed en haar bekken en enkel brak. Een enorme schok. Haar bevalling van Carmen vond ik ook heel indrukwekkend. Hoe was het mogelijk dat daar een kind uit zou komen? Ik dacht serieus dat er doden gingen vallen. Ik was zo blij dat ik erbij kon zijn, tussen een race in Mexico en een race in Brazilië door. Want zo'n race kan ik niet afzeggen.'

### Mooiste moment met je kind?

'Vakantie: lekker zandkastelen bouwen met Carmen.'

### Crèche, nanny of zelf?

'Mijn schoonmoeder noem ik onze Schotse au-pair. Zij komt regelmatig over om op Carmen te passen. We hebben verder twee dagen per week een oppasadres en één dag peuterspeelzaal. Ook lieve familieleden en vrienden passen op Carmen, zonder hen zouden we niet zo vaak kunnen racen.'

### Onzeker over?

'Ik heb last van óverzelfvertrouwen. Ik denk dat het door mijn tweelingbroer Tim komt. Wij waren samen altijd al twee keer zo sterk. *The terrible two.* En als ik toch een keer op mijn bek ga, zorg ik dat het een volgende keer niet weer gebeurt. Zo ben ik wel eens zake-lijk belazerd, je kunt me niet kwader krijgen. Geld van iemand anders pikken kan dus écht niet. Ik ben dan misschien een boefje, da's heel wat anders dan een crimineel.'

### Vakantie?

'Ik houd niet van een week op het strand liggen. Er moet iets gebeuren. Skiën, surfen, waterskiën, avontuur.'



'Tom is een druk, gedreven en emotioneel iemand. Hij heeft een grote waffel, maar een klein hartje. Hij geniet van het leven en is een man met passie. En het helpt dat we dezelfde hobby hebben: het autoracen'

**Paulien Zwart over haar man Tom Coronel**



Soms plakken we een paar dagen vast aan een race. Ik vind het altijd heerlijk om in een vliegtuig te stappen. Maar toch houd ik Nederland graag als mijn thuisbasis.'

### Onvervulde wens?

'Ik wil wel een keer naar de maan.'

### Zorgeloos of zorgelijk?

'Zorgeloos. Ik heb dat van mijn moeder meegekregen. Haar motto: je moet niet te veel nadenken en vooral niet blijven hangen in dingen.'

### Ambitie?

'Ik wil ons huis vullen met nog meer kinderen. Ik kom zelf uit een groot gezin en dat gun ik Carmen ook.'

### Favoriete zonde?

'Ik neem vaak mijn telefoon niet op. Maar ik krijg minstens veertig belletjes op een dag. Als ik die gesprekken allemaal zou aannemen, kan ik nooit iets afmaken. En op mijn voicemail meld ik dat als het heel dringend is, mensen me maar een sms moeten sturen.'

### Grootste nachtmerrie?

'Dat Carmen iets overkomt. Van die gedachte ben ik 's nachts wel eens wakker geworden. Een vriend van mij was zijn tweejarige zoontje kwijt en heeft

hem uiteindelijk 's avonds in een vijver gevonden, verdrongen... Dat is de nachtmerrie van iedere ouder.'

### Slechtste eigenschap?

'Soms denk ik niet genoeg aan anderen. En ik dwaal wel eens af tijdens gesprekken, dan luister ik niet goed naar de ander.'

### Levensmotto?

'Wat je niet leuk vindt, moet je niet doen. Maak gewoon de goede keuzes in je leven.'

### Bang voor?

'Ik ben helemaal nergens bang voor.'

### Valkuil?

'Ik ga soms te snel voor anderen en verwacht te veel. Maar aan de andere kant moet het werk wel gewoon gebeuren.'

### Romantisch?

'Ik ga niet de hele dag de glijer uithangen. Maar ik vind het heerlijk om Paulien een avondje in de watten te leggen.'

### Met wie zou je wel eens een voettocht door de bergen willen maken?

'Obama. Waarom doet hij bepaalde dingen, wat mag hij wel en wat niet? Welke geheimen heeft hij en hoe is het om de

schuld te krijgen van dingen waar hij niets mee te maken heeft gehad?'

### Ideale huisman?

'Ik ben niet te beroerd om een was in de machine te stoppen of de stofzuiger te pakken. Ik heb lang alleen gewoond en kan dus alles zelf. Maar koken vind ik heel vervelend. En Paulien is vaak een stuk sneller dan ik. Als ik thuiskom van een reis en de inhoud van mijn tas ligt op de grond, heeft zij het al opgeruimd voordat ik daar überhaupt aan toekom.'

## 'MAAK GEWOON DE GOEDE KEUZES IN JE LEVEN'